

Van Koko tot Teun

Het was vandaag weer een dag van uitersten, nadat we de dienst om 09:00 uur hadden overgenomen van onze voorganger moesten we direct op pad om een in slechte conditie verkerende kat te bekijken. Ik zeg met nadruk bekijken want de dierenambulance mag niet zo maar elke kat meenemen en in het dierenasiel plaatsen.

Voor deze kat maakten wij graag een uitzondering want hij had het echt heel zwaar. Sterk vermagerd, onder de klitten en tekens, was er weinig meer van hem over. De kat had weliswaar een halsbandje om van plastic maar was duidelijk sterk verwaarloosd. De dienstdoende dierenarts begon net met opereren en verzocht ons een collega te bellen.

Maar die waren ook allemaal aan het opereren of met andere zaken bezig. Dus toch maar even in overleg met dierenasiel 't Schuthok de kat daar geparkeerd. In afwachting van een afspraak met de dierenarts voor eerste hulp.

De volgende melding was over een kip die zou loslopen ergens bij de Linie. Voor de melder was dat een melding waard. Maar de dierenambulance is er niet om dieren te vangen, nog afgezien van de problemen die je hebt om een loslopende kip te vangen.

Wie het eens wil proberen mag het van mij doen. Dan haal ik de kip wel op !!

Opvallend is dat meeuwen massaal in de problemen komen, volgens ingewijden een voedselprobleem, helemaal als het stevig waait en ja dat doet het in Den Helder natuurlijk wel. Soms vallen ze letterlijk dood uit de lucht. Maar het komt ook voor dat een meeuw even wil rusten. Dan zijn er mensen die gelijk de dierenambulance bellen want er zit een meeuw op het gras. Meestal vraag ik dan om even naar het dier toe te lopen en te kijken wat het doet als je nadert. Een meeuw zal altijd proberen weg te lopen, als je een meeuw kan pakken dan is er meestal iets niet in orde en belt je terecht de dierenambulance.

Maar mensen zijn vaak bang om een meeuw te benaderen, dat terwijl de meeuw meestal banger is voor de mens. Maar het geeft wel een goede indicatie van de toestand waarin het dier zich bevindt.

Meeuwen die een ongelukje hebben opgelopen zijn meestal wel in staat voor zichzelf te zorgen, ook al loopt het dier mank, zolang het in staat is zich te verplaatsen moet je het dier met rust laten en dan heb ik het niet over struikelen enz. Maar de dierenambulance laten komen met de melding hij kan niet vliegen, zonder dat zelf geconstateerd te hebben is nutteloos, kost veel tijd en moeite voor niets.



Soms maak je grappige dingen mee zoals Koko een papagaai die tijdelijk elders had gelogeed. Zijn eigenaresse was overleden en daarom was hij opgenomen bij een van de dochters. Koko was uit logeren geweest en moest weer terug naar huis. Waar we hem ophaalden was een lift en Koko stond snel in de dierenambulance die tot dierentaxi was omgetoverd. Maar waar hij weer naar boven moest daar moesten we hem 8 trappen op dragen. Voor Koko geen probleem die kletste er lustig op los, maar ik was blij dat we boven waren. Voor de vrijwilligers had Koko een verrassing. Een mooie kaart met bedankt van Koko en €20,00 fooi wat natuurlijk in dank werd aanvaard. Want elke gift is er een en maakt dat wij dit werk kunnen blijven doen.

's Avonds een melding van een loslopende hond bij Donkere Duinen. Juist als je wilt gaan eten. De melder kon de hond niet bij zich houden want zij had een loopse teef in de auto, dus kan u de hond komen ophalen?

Ja dat kan, dus laat ik mijn eten staan en ga mijn bijrijder ophalen. Net voor ik haar heb opgehaald krijg ik het telefoontje waar ik op hoopte. De eigenaar had zich gemeld.

Maar toen ging de telefoon weer: een medewerker van de Marine meldde ons dat op de Marine schietbaan een zwaan liep te paraderen. Het zou toch zonde zijn als het dier werd geraakt door oefenende marinemensen. Dus toch maar snel naar de nieuwe haven.

Daar aangekomen zat de zwaan achter een bijgebouw en was voorzien van vers drinkwater.

Blijkbaar had hij het wel naar zijn zin want hij liet duidelijk merken, ik zit hier prima laat me maar, natuurlijk kan dat niet want het was levensgevaarlijk voor hem. Dus hup de ambulance in en maar hopen dat we snel bij open water komen. Open water bleek geen probleem maar als dank voor het aangenaam verpozen liet hij ons de stank en de..... U snapt het wel. Maar eenmaal weer in open water keurde hij ons geen blik meer waardig.

Dat werd dus schoonmaken. Maar ja het zijn zulke prachtige dieren zonde om die iets te laten overkomen.

Na een verder rustig verlopen avond, begon de nacht en die had nog wel iets in petto voor ons en een rode kater.



Om 02:30 uur belde de gemeentepolitie Noord Holland Noord met de melding dat in Anna Paulowna een kat in botsing was gekomen met een bestelauto. Het dier leefde nog en de bestuurder was nog aanwezig. Direct het bed uit en de bijrijder gebeld. Op weg naar Anna Paulowna. Wij verwachtte eigenlijk dat het dier inmiddels het loodje had gelegd, maar tot onze verbazing leefde hij nog en was voorzien van ID chip. De beheerder van een

chipdatabank uit haar bed gebeld, die vroeg verbouwereerd “weet u wel hoe laat het is” Ja wij wisten het wel, midden in de nacht maar als wij er op uit trekken om een dier in nood te helpen dan anderen ook . De kat stond op naam van een dierenartsenpraktijk buiten ons werkgebied. Dus dan maar de dienstdoende dierenarts gebeld binnen ons werkgebied en ook die was niet direct blij maar we moesten maar racen want anders zat ze de hele nacht op. Eenmaal gearriveerd kreeg de kater, die Teun heet de benodigde hulp in afwachting van de volgende ochtend waarna de dierenarts verder actie zou ondernemen. Teun hecht aan het leven, want hij bleef vechten voor zijn leven. (de kat op de foto is niet Teun) Hopelijk meldt zijn eigenaar zich snel zodat Teun weer naar huis kan.

Om 04:30 uur weer thuis geradbraakt maar we wisten wel weer waarvoor wij het doen.

Update: Zojuist hoorde ik dat Teun het niet heeft gered. Via de dierenambulance kreeg ik te horen dat de eigenaar ons wilde bedanken voor de inzet. De eigenaar vertelde dat Teun om 09:00 uur is overleden.