

Mensen en dierenleed

Soms zijn er van die zaken die je niet in de kouwe kleren gaan zitten. Zoals vandaag 17 juni 2010. Omstreeks 11:00 vanmorgen komt er een telefonische melding binnen van een deurwaarder belast met een uithuiszetting van een huurder wegens huurschuld.

Er was een moeder poes met 5 kittens van circa 5 weken oud. Omdat de huurder uit haar woning werd gezet moest de kat en haar kittens natuurlijk ook het veld ruimen. Veelal wordt dat de dierenambulance gebeld om de aanwezige huisdieren af te voeren naar bv. het Dierentehuis 't Schuthok. Maar ook dat kost weer geld en dus moet de deurwaarder zich garant stellen voor de kosten. Nu wil een deurwaarder vaak wel voor afstand tekenen omdat dan de kosten te overzien zijn, maar niet of nauwelijks voor een andere oplossing.

De eigenaar moet dan tekenen voor afstand, met alle verdriet dat er dan ook nog eens bij komt. En de deurwaarder tekent dan voor de afstandskosten, die natuurlijk ook verhaald worden op de schuldenaar. Al met al een uitzichtloze situatie.

Daar sta je dan met je hele inboedel op straat, niet letterlijk want de inboedel wordt afgevoerd naar een opslag, wat ook weer kosten met zich mee brengt. Dat blijft toch een vreselijk gezicht. Niet voor ons maar voor de persoon wiens huis en haard verdwijnt in een vrachtauto. Het is niet aan ons om te oordelen maar het blijft moeilijk te verteren, want wij zijn toch zogenaamd een rijk land. Maar zetten wel een moeder op straat. In mijn loopbaan bij de dierenambulance is dit nu de derde keer in twee jaar tijd. Het zet je toch wel even met beide benen weer op de grond. Sommige mensen maar ook dieren hebben een rugzakje met ellende bij zich.

Deze jonge vrouw wilde geen afstand doen van haar kat en eigenlijk ook niet van de kittens, ze wou de kittens op flessepost plaatsen want geld had ze niet, niet om haar huurschuld te betalen en niet om haar poes te laten steriliseren. Twee dieren, een gedachte, een aantal weken wachten enz..... is helaas in het voor en najaar de dagelijkse praktijk. En worden de kittens via marktplaats of flessepost weggeven. In het beste geval komen ze in 't Schuthok. Waar ze naar gastgezinnen gaan die de moeder en haar kittens liefdevol verzorgen tot dat ze oud genoeg zijn om op eigen benen te staan. Deze gastgezinnen verdienen een bedankje want ze doen het met heel veel liefde en zorg. Ze zijn goud waard deze dierenliefhebbers, die het vreselijk vinden een kitten te zien dood gaan omdat het niet sterk genoeg is of omdat zijn rugzakje overvol was.

Terwijl ik dit schrijf komt bij het beeld weer boven van een jonge vrouw die hyperventileert van de stress. Gelukkig heeft tijdelijk weer onderdak gevonden en hebben wij haar er van kunnen overtuigen dat de kittens beter af zouden zijn in dierentehuis 't Schuthok. Waar ze Ondanks hun rugzakje een nieuwe kans krijgen om gezonde vrolijke maar vooral gesteriliseerde poezen of katers te worden. Want er zijn gewoon teveel katten die vaker buiten dan binnen zijn. Hier past ook een woord van dank aan de mensen van 't Schuthok Want als die niet soms zeggen breng ze maar, wat zou er dan van deze diertjes terecht komen.....

