

Jong leven en ander nieuws.....

Het werken op de dierenambulance kan soms verrassende momenten opleveren. Waren we in de ochtend naar een Aalscholver gestuurd die mogelijk ziek zou zijn, aardig is dat toch dat mensen altijd direct weten dat een dier ziek is, maar die was hem , of was het een haar, gesmeerd met achterlating van wat ontlasting. Daarna werden we attent gemaakt op een auto waarin twee hondjes zouden zitten en over een kwartier zou de auto in de volle zon staan. Natuurlijk gaan wij even kijken, maar de betrokken auto was al weer weg.

Grappig was ook de mededeling van de receptie van het Gemini ziekenhuis dat zo maar een duif uit de lucht was komen vallen. Bij aankomst was het dier al overleden. Wat we nooit meer zullen weten is of de duif is dood gegaan door de val of dat de duif nadien dood is gegaan.

Verrassend was de melding dat bewoners in Middelzand (Julianadorp) voor lezers die dat niet weten, een egel aantreffen in hun tuin en het dier naar een meer bosrijke omgeving wilde overbrengen. Gelukkig ontdekten ze nog tijdig dat er vijf baby egels bij waren. Hoe heten baby egels eigenlijk ? Een kat heeft kittens en hond heeft pups, maar hoe pageboren egels genoemd worden, wie het weet mag het zeggen.



Het staat ook op de website: als u een dier mist, bel snel de dierenambulance en Amivedi voordat u gaat zoeken. In de meeste gevallen heeft u dan uw huisdier sneller terug.

Zo ook de eigenaar van een grijze roodstaart papagaai. Hij had ons gebeld en wij hebben hem later die dag kunnen melden dat zijn grijze roodstaart papagaai niet zover uit de buurt was gevonden. De vinder belde ons later die avond op dat de eigenaar heel blij was. Dat bewijst ons gelijk in dergelijke zaken maar weer eens.

Minder geluk had de eigenaar van een zwart hondje dat van een onbewaakt moment gebruik maakte om de omgeving eens te bekijken. Meneer er loopt hier een zwerfhond in de straat. *Pardon, hoe weet u dat het hier om een zwerfhond gaat?* Nou hij (het was een hij) heeft geen halsband om en ziet er mager uit.. *Nou meneer als u de hond heeft gevangen dan halen wij hem op en controleren wij hem op een chipnummer.* Ik heb hem bijna in mijn tuin maar komt u hem dan wel ophalen? *Ja meneer wij zijn al onderweg.*

Wij constateerden dat de hond geen chip had en vonden ook geen andere identificatie waaruit wij konden opmaken wie de eigenaar was. Dus hondje naar het asiel. Melding naar Amivedi en afwachten maar.

Dan is het bijna middernacht, net voordat ik naar bed zou gaan, gaat de telefoon: *Meneer ik ben mijn hondje kwijt.* Mevrouw wat voor hondje is dat. *Een zwart keeshondje meneer, hij is vanavond ontsnapt toen de buitendeur even open stond. Ik ben al uren naar hem aan het zoeken.* Nou mevrouw dan kan ik u geruststellen uw hondje zit veilig in het schuthok. Morgenmiddag kunt u hem daar weer ophalen. Maar heeft de hond geen chip? *Nee meneer de hond had wel tattoo.* Probeer maar een tattoo te vinden op een zwart hondje.

Mevrouw ook voor u een gratis tip: bel voortaan eerst de Dierenambulance en Amivedi dan is de kans groter dat u sneller uw huisdier terug hebt.

Opvallend was ook de melding van een waterschildpad. Nu kunnen wij met dergelijke dieren nergens heen omdat het vogelasiel deze dieren niet meer kan herplaatsen. Ze zijn zo leuk die kleine schildpadjes, maar die kleintjes worden groot en passen niet meer in het kleine terrarium of gewoon we gaan op vakantie en hebben niemand die voor de schildpad kan zorgen. Dan maar de natuur in. Het komt vaker voor dan u denkt.

Hopelijk heeft de egel uit de donkere duinen meer geluk gehad. De melding was dat er in de donker duinen een egel lag die op sterven na dood was. De vliegen hadden al bezit van het dier genomen. Eerst denk je ja wat kan ik dan nog doen. Maar omdat we toch in de buurt waren, maar eens gaan kijken. En daar liep de ongelukkige egel. Vol met vliegen die een oude wond hadden gevonden. Ik heb hem opgepakt en bij het vogelasiel geplaatst in een van de hokjes. Want meer kon ik niet voor hem doen. (de redenen hiervan kan ik hier niet plaatsen)

Treurig was de melding uit Callantsoog: *Meneer er loopt hier op de Abbestederweg een paard dat al twee dagen geen water heeft gehad. Dat kan toch niet?* Ja meneer ik ben het met u eens maar Callantsoog valt buiten ons gebied. U moet schagen bellen of nog beter bel de politie want als u verhaal klopt dan is er sprake van mishandeling. Ik geef u voor de zekerheid toch even het nummer van de dierenambulance Schagen. *Ja maar ik heb geen papier bij me, u kunt mij toch wel even doorverbinden?* Nee meneer wij hebben een gewone mobiele telefoon.

Belt u even de politie die weten misschien wie de eigenaar is of belt u maar even met de dierenambulance Schagen. *Ik heb het aan u doorgegeven.*
Nadat wij de meldkamer van de politie in kennis hadden gesteld omdat de dierenambulance Schagen even niet bereikbaar was. Nam de politie het over.

Voor alle duidelijkheid hoefdieren zoals paarden, geiten, herten enz zijn geen zaken voor de dierenambulance. Wij missen de kennis en mogelijkheden om adequaat op te treden. Voor Den Helder geldt dat wij vaak de eigenaar kunnen waarschuwen maar niet altijd slagen die pogingen. In dit geval had deze meneer beter de politie Schagen kunnen bellen. Dan was het dier mogelijk veel leed bespaard.