



Soms maken we als vrijwilligers schrijnende zaken mee zoals onderstaand verhaal. De boodschap die wij hierover willen meegeven is **bezint eer ge begint**.

Na een vermoeiende dag en op weg naar een bord warm eten werden we gebeld.

“Mevrouw ik heb een groot probleem”, was wat de melder als eerste zei. “Onze kat heeft kittens maar ligt bij de dierenarts en we weten niet of ze het zal overleven. Kunt u ons helpen, want ik wordt gek van dat gekrijs. Ik wil eigenlijk wel van de kittens af”.

We keken elkaar even aan en dachten: We gaan weer op pad. Wat moesten wij met dit probleem? Na enig overleg besloten we het dierenasiel te raadplegen, want zo leek het ons, de kittens moesten zo snel mogelijk opgevangen worden en het liefst bij een pas bevallen poes.

“Wij bellen u terug zodra we een oplossing hebben. Omdat we niet direct contact kregen met de directeur van het asiel besloten we toch eerst even aan ons zelf te denken en even een half uurtje te gebruiken om te eten. Na het eten direct weer contact gezocht met het asiel en ja, we kregen contact. Nadat wij het probleem voorlegden aan de directeur was haar oplossing direct hierheen brengen. Om hoeveel kittens gaat het ? Om 6 stuks van een week oud, maar mevrouw vertelde ook dat ze nog een nest had met een moeder poes en dat geld een probleem was. Dat regelen we later wel was het antwoord.

Nadat we ter plaatse waren gekomen bleek dat er nog meer katten en honden rond liepen. De kittens van een week krijsden er lustig op los. Wat betreft hun longen was er geen probleem.

De andere kittens die duidelijk ouder waren lagen tevreden tegen hun moeder aan. Nadat we de situatie in ogenschouw hadden genomen leek het ons de beste oplossing dat de eigenaar afstand zou doen van de 6 moederloze kittens plus de het andere nest met moeder en 5 kittens.

Na opnieuw overleg met het dierenasiel was dat de beste oplossing en kon ook de eigenaar zich in deze oplossing vinden.

Nadat de benodigde afstandsverklaring was ingevuld en getekend vertrokken we richting asiel. De kittens hadden sinds de middag geen melk meer gekregen, een poging van de eigenaar om ze handmatig te voeden was mislukt. Daarbij kwam dat de kittens op zoek waren naar hun moeder en haar lichaams warmte en er dus gevaar was voor onderkoeling.

Eenmaal in het asiel stond de directeur klaar en brachten we de kittens naar een poes die juist kittens had gehad. Deze kon de zorg voor twee van de wees kittens op zich nemen. Ook de andere poes met de oudere kittens had plotseling geen aandacht meer voor haar kittens. Maar die begonnen van de honger vast voedsel te eten.

Dat komt vanzelf wel goed, zo verzekerde de directeur ons.

Onze zorg ging uit naar de moederloze kittens. Gelukkig zijn er pleeggezinnen voor moeders met kittens en mijn collega was een van hen. Dus richten we onze aandacht op het onderbrengen van vier van de zes kittens. Iets wat gelukkig snel kon en naar de laatste berichten goed gaat.

De volgende ochtend bleek dat de moeder poes van het asiel toch niet de rol van pleegmoeder op zich wilde nemen. En zijn de laatste twee ook naar de pleeggezinnen overgebracht. Uit ontvangen informatie blijkt dat het met de moeder van de kittens niet goed gaat en dat de kans dat zij haar kroost terug zal zien zeer klein is. De kittens worden hoe dan ook wees.

Nadat we het onderbrengen van de kittens geregeld hadden hebben we in overleg met de eigenaar de twee andere poezen (waarvan er een ook zwanger was) ook weggehaald. Zodat er, nadat ze zijn gesterilliseerd, een nieuwe eigenaar voor ze gezocht kan worden.

In dit geval is het goed afgelopen en hebben we ondanks de stress die het voor alle betrokkenen opleverden een goede oplossing kunnen vinden. Maar toch denk ik dan wel eens waarom beginnen mensen die het zich eigenlijk niet kunnen permitteren aan zoveel huisdieren. I

wij willen niemand het plezier van een huisdier ontnemen, maar je neemt wel de verantwoordelijkheid op je terwijl het financieel niet uit kan.

In dit geval waren de poezen en kittens de dupe...

Gelukkig hebben we e.e.a. kunnen regelen maar hoeveel moeten we nog regelen nu het ons economisch allemaal wat minder gaat.

Daarom Bezind eer ge Begint want de zwakste is altijd de dupe